

Wageningen wint Nelson Mandelaprijs voor duurzame wereldvrede

DEN HAAG Vredespaleis. Vandaag op 12 juni 2013 wordt de Internationale Nelson Mandelaprijs voor Duurzame Wereldvrede uitgereikt aan de Stad Wageningen. De Stad wordt gelauwerd omdat zij zich al meer dan 250 jaar inzet voor vrede. Actieve inzet voor Wereldvrede begon in 2013.

BRON: NEW YORK TIMES Wageningen trok al decennialang mensen aan die een bijzondere verantwoordelijkheid voor het leven aan de dag legden. Zowel mensen die zich bekommeren om de aarde en haar vruchtbaarheid, alsook mensen die de vrede herdenken. Om het be-

lang daarvan van generatie op generatie wakker te houden. Wageningen droeg dan ook twee predicaten: dat van “Stad der Levenswetenschappen” en dat van “Stad van de Vrede”.

In 2013 bloeide de Stad der Levenswetenschappen als nooit tevoren. Wetenschappers en studenten stroomden toe. Burgers en immigranten leefden vreedzaam samen, doordrongen van de wens om met een gezonde voedselproductie de wereldbevolking te kunnen blijven voeden.

Wanneer in 2013 de laatste veteranen van de Tweede Wereldoorlog het defilé in Wageningen lopen, ontstaat het idee om de beide predicaten van de stad met elkaar te verbinden. Gezond voedsel zou immers aan de basis kunnen liggen van Vrede in de hele Wereld. Vrede is bevorderlijk voor welvaart en handel. Het

internationale karakter van de stad zou de verspreiding van de ideeën vergemakkelijken.

“Working for World Wide Wealth” is geboren. Het lijkt of iedereen op dit plan zat te wachten. Burgers, wetenschappers en politici storten zich

Gezond voedsel ligt aan de basis van duurzame wereldvrede

collectief op het idee, dat aanvangt met het stichten van “de School voor de Vrede”. Basis- en middelbaar onderwijs verschuiven daarin hun aandacht voor kennisontwikkeling richting creatief denken en verantwoordelijkheid. Het curriculum wordt aangevuld met nieuwe vakken

als “Creativiteit en Geestkracht”, “Macht Begrijpen”, “Transparant Handelen” en “Vreedzame Conflict-oplossing”. De leerlingen leren denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen. Alles staat in dienst van de ontwikkeling van een nieuw waardesysteem dat bevorderlijk is voor vrede in de wereld.

Denken vanuit dit nieuwe paradigma werkt buitengewoon begeesterend. Leerlingen doen spraakmakende uitvindingen, bijvoorbeeld op het gebied van milieuverbetering. De kracht van het nieuwe denkmodel is dat de leerlingen een veel groter deel van hun hersenen gebruiken, en hun vindingen op een hoger niveau weten te tillen dan voorheen voor mogelijk gehouden werd. Hierdoor ontwikkelen ze verantwoordelijkheid voor de planeet en al haar bewoners.

Het toenmalige Wageningen UR raakt in de ban van het concept. Het instituut verwerkt de ideeën in haar curriculum. Het wordt een succes, en trekt gemotiveerde wetenschappers en denkers aan. Wageningen staat nu bekend als Stad van Inspiratie. Het onderzoek is vernieuwend, baanbrekend en heeft grote gevolgen voor het denken over de aarde als natuurlijke hulpbron voor het welzijn van de wereldbevolking.

Dat in de afgelopen 200 jaar het aantal oorlogen afnam, honger schaars werd, en de verdeling van de rijkdom over de planeet rechtvaardiger, is mede te danken aan deze in Wageningen geboren ideeën. Wageningen UR is inmiddels omgedoopt tot Universiteit van Duurzame Productie en Wereld Welvaart. Het is terecht dat de Stad voor haar volharding en inzet gehuldigd wordt.